

Vragen van de redactie

Over welke onderwerpen zou u graag eens iets willen lezen in de Zjwamer Gezèt? Of wilt u zelf een artikel aanleveren? Houd er rekening mee dat de redactie bepaalt of het bericht kan worden geplaatst en/of aangepast moet worden. De volgende editie staat gepland voor december 2024. U kunt tot 24 oktober een artikel aanleveren.

Reageren? Stuur een mail naar zjwamergezèt@gmail.com
Voor het vermelden van evenementen, verwijzen we ook graag naar www.zjwameaktueel.nl ■

HEUKSKE ZJWAAMS

Zjwaam

*Baek wovan allein al de naam
mich zo aangenaam
inne ore klink,
en die es ich langskóm
altied efkes wink.*

*Die Zjwaam is avetoe get taam;
ze struimp -vól rumpelkes
en dumpelkes-
röstig häöre gank,
zaach fluusterend euver 'n kezelbank.*

*'ne Angere keer haet ze 't weer in:
de bèdding is te min,
haet ze zich bedach.
De over is klam nag te zeen,
de baom al gaaroet neet.
"De Zjwaam is oet", waert den gezag.*

Riky



Genaenhof

Volgens hun website is de Genaenhof een beeldbepalende boerderij die deel uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht Asselt. 'Tot 2019 werden de gebouwen gebruikt als onderdeel van een melkveehouderij. Die functie is beëindigd en daarmee kwam de vraag hoe de boerderij kon voortbestaan. Met alle vraagstukken rondom duurzaamheid en klimaatverandering zijn we met ons team dagelijks bezig hoe we dit kunnen inpassen in ons bedrijf. Goed zijn voor de aarde is ons doel. Kortom, een bijzonder stukje Limburgs buitengebied waar natuur, kleinschalige landbouw en maatschappelijke functies in elkaar overvloeien en antwoorden geven op een groeiende beweging van bewustwording.' In gesprek met Jos Veugelaers en Dorrie Gitmans.



Foto: Agnes Gerards-Jaworska

Ontwikkelingen

De Genaenhof is een boerderij uit het jaar 1796 en de schuur is nog ouder. Jos Veugelaers is er geboren en getogen. Zijn ouders hebben jarenlang een gemengd bedrijf gehad met akkerbouw en melkkoeien. Ook is er gedurende vijftien jaar een camping geweest. Na het overlijden van zijn ouders stond Jos er alleen voor. Mede door richtlijnen van overheidswegen was hij genoodzaakt om het bedrijf aan te passen. In 2018 besloot hij te stoppen met zijn melkkoeien en moest er een nieuwe bestemming komen voor de boerderij. Dit toekomstplan kreeg langzaam vorm toen hij in 2020 in gesprek ging met

Mark Thissen en Dorrie Gitmans, die al jarenlang een stukje grond bij hem huurden om op te tuinieren. Het drietal zat op dezelfde lijn qua visie voor het bedrijf met als speerpunten: natuurlijk, duurzaam, biologisch, zelfvoorzienend. Mark en Dorrie raakten enthousiast, verkochten in 2021 hun huis en zijn ingestapt om een heel andere draai aan het leven te geven. Het eerste jaar was vooral opruimen, renoveren en plannen maken. Tuinieren, nieuwe natuur creëren en recreëren vormden daarbij de hoofdmoot. Het bedrijf heeft van gemeentewegen een agrarische bestemming wat meegenomen wordt

[< Lees verder op pagina 2 >](#)

in de koerswijziging. In korte tijd is er veel gebeurd, maar het blijft nog steeds pionieren.

“We hebben houtkachels aangeschaft en zonnepanelen geplaatst.” aldus Dorrie. “Ook de manier waarop we met onze grond en akkers om willen gaan kreeg volop aandacht. In samenwerking met Natuurrijk Limburg wordt zodanig gewerkt aan akkers vol bloemen, kruiden, hagen/bomen, struiken, dat de vogel- en insectenwereld volop kansen krijgt om zich te herstellen.” Jos vult aan: “Door onze werkwijze is het vogelbestand drastisch veranderd. In een paar jaar tijd zien we weer meer roodborstjes, patrijzen, fazanten en zelfs de steenuil op het terrein. Dat heeft alles te maken met het feit dat we geen kunstmest meer gebruiken op de akkers en onze moestuin volgens het NO-DIG (niet spitten) principe bewerken. In de bodem zitten natuurlijke composteerdere: larven, wormen, muizen, mollen. Die maken de grond los en zo kunnen voedingsstoffen goed opgenomen worden door de planten. Dit proef je terug in de groenten die we telen. De groenten die we telen zijn overigens voor een sympathiek prijsje te koop in onze erfwinkel op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Als je langs onze natuurakkers loopt, zie je veel vogels, insecten en vlinders. Het is soms een drukte van jewelste.

Toekomst

Dorrie: “Naar de toekomst toe willen we blijven inzetten op ecologie en zelfvoorzienend leven. Dit trekken we steeds verder door in ons bedrijfsplan. Bij de gemeente Roermond hebben we een

aanvraag ingediend voor het plaatsen van een viertal yurts [traditionele ronde tent, red.] voor recreatie. Hierbij willen we onder meer gebruik gaan maken van ecologische toiletten. Onze B&B is in de winter gesloten, omdat de isolatie slecht is. Je kijkt van binnenuit tegen de dakpannen aan. De boerderij is een gemeentelijk monument en de noodzakelijke renovatie van het dak van de boerderij (inclusief isolatie) zal dan ook nauwgezet in overleg met de gemeente opgepakt worden.”

Vrijwilligerswerk

“Genaenhof werkt met circa vijftien vrijwilligers, die helpen bij tuinwerkzaamheden, schilderwerk, het inmaken van groenten en fruit en allerlei andere klussen. Elke dinsdag komen zeven vaste vrijwilligers om te helpen en maandelijks organiseren we een werkdag op de zaterdag.” ■



Steek je graag de handen uit de mouwen en wil je graag meer weten over duurzaamheid?

Op www.genaenhof.nl vind je informatie over onze doelstelling, werkwijze en toekomstplannen.

Ook zijn wij te vinden op Facebook en Instagram.



Foto: Agnes Gerards-Jaworska

Cycling

Wat kun je doen om dorpsgenoten te leren kennen?

Dat ‘probleem’ hadden Mary-Lou van Goor en Eric Balster in 2012 na hun verhuizing naar Swalmen. Daarom startten zij, na hun (terug)komst in Swalmen, met Cycling Dinner. Tijdens deze activiteit fietsen deelnemende stellen naar drie verschillende adressen om daar telkens een gang te nuttigen. Tijdens elke gang zit je met verschillende mensen aan tafel. Dit jaar vond in Swalmen de 10^e editie plaats.

Ontstaan Cycling Dinner in Swalmen

“Ikzelf ben geboren en getogen in Swalmen”, vertelt Mary-Lou. “Eric is uit Zwijndrecht; samen zijn we, nadat ik 16 jaar weg was geweest, vanuit Rotterdam naar Swalmen verhuisd. Eigenlijk kende ik veel mensen niet meer. Bovendien was ik als jongvolwassene vertrokken en als getrouwde moeder van twee kinderen teruggekomen. We vroegen ons af: ‘wat is een leuke manier om mensen te leren kennen?’ Een collega van Eric die naar Ulvenhout was verhuisd, werd daar voor Cycling Dinner uitgenodigd. Zij was erg enthousiast. Toen dachten wij: wat een superleuk idee, dat doen we ook.” Zo gezegd, zo gedaan. Mary-Lou en Eric nodigden mensen uit die zij kenden. Maar de respons hierop was erg laag. “Slechts enkele stellen wilden wel meedoen. Alle anderen niet! Dat hadden we dus anders ingeschat”, vertelt Eric. “Uiteindelijk hebben we voor de eerste editie echt ons best moeten doen om twaalf stellen bij elkaar te krijgen. Dit aantal heb je minimaal nodig om Cycling Dinner te kunnen organiseren met een voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en steeds met andere mensen aan tafel te kunnen zitten.”

Verloop van de avond

Alle deelnemers verzamelen zich om 17.30 uur bij Mary-Lou en Eric voor een drankje en een eerste kennismaking met alle andere deelnemende stellen. “Vervolgens krijgt

Dinner



iedereen een uurtje later een enveloppe. Daarin zit het adres waar ze naar toe moeten fietsen. Drie stellen gaan hier van 18.45 uur tot 19.45 uur het voorgerecht nuttigen. Voor één van de stellen is dit hun thuis; zij verzorgen het voorgerecht. Op het eind krijgen alle drie de koppels een nieuwe enveloppe en fietsen ze elk binnen een kwartier naar een andere locatie waar het hoofdgerecht met twee nieuwe koppels wordt geserveerd. Voor het hoofdgerecht is wat langer tijd ingeruimd, namelijk een uur en een kwartier. Om 21.15 uur krijgen de deelnemers een laatste enveloppe met het adres voor het nagerecht. Als deelnemend stel hoef je dus maar één gang te koken voor zes personen. Op het einde van de drie gangen, om 22.30 uur, fietst iedereen naar een eindlocatie, een café waar de avond wordt afgesloten. Daar kan men het zo laat maken als men zelf wil. Elk stel treft dus zes andere koppels op drie verschillende locaties, waarvan één locatie jouw eigen huis is”, legt Mary-Lou uit. Eric vult aan: “Het gaat er dus om, mensen thuis met een gerecht te ontvangen én andere mensen te leren kennen. Dat is eigenlijk de insteek. Niet om een clubje op te richten, maar om een leuke avond met je partner te hebben. Natuurlijk heb je mensen die zeggen: ‘ik ken al veel inwoners’. Maar het leuke van dit concept is dat ook al ken je mensen, je toch andere gesprekken hebt omdat er een derde koppel bijzit en je niet alles van iedereen weet. Wij hebben vaak zelf aan tafel gezeten om tot de ontdekking te komen: ‘Goh, maar dat wist ik helemaal niet!’, ‘Ben jij eerder getrouwd geweest?’ of ‘Heb jij voorheen daar gewoond?’ Je komt tot leuke gesprekken! Bovendien ben je bij veel mensen ook nog nooit in huis geweest.” Mary-Lou: “Dat is trouwens voor veel

mensen één van de redenen om juist niet mee te doen. De meest gehoorde redenen zijn: ‘Ik wil niemand in mijn huis, ik kan niet koken of mijn man wil niet.’ Wat dat laatste betreft. We hadden ooit iemand die zei: ‘Ik doe het voor mijn vrouw, ik doe één keer mee’. Die man kwam op het eind van de avond naar mij toe en zei: ‘Ik heb zo’n mooie avond gehad, dankjewel daarvoor.’ Zij zijn diegenen die zich tegenwoordig het eerst aanmelden.”

Kost het organiseren veel tijd?

“Inmiddels minder, vanwege de ervaring en de strakke verdeling van taken”, zo legt Eric uit. “Bij de afsluiting van de avond presenteren we de datum voor de volgende editie. In principe is dit altijd de eerste zaterdag van juni, tenzij deze in het Pinksterweekend valt. Juni is een drukke maand, dus dat maakt het dat mensen soms niet kunnen, bijvoorbeeld vanwege een bruiloft of een vakantie. Rond Pasen wordt iedereen nog eens herinnerd en voor 1 mei willen we dan de aanmelding hebben. Dan gaan we kijken of we genoeg stellen hebben; je moet een veelvoud van drie hebben”. Vooral het maken van het schema ‘wie komt waar’ is even een klus. Want de organisatie houdt zoveel mogelijk rekening met wensen van stellen. Bijvoorbeeld naar hun voorkeur voor het maken van een gang of gerecht. Maar ook wordt gekeken wie in het verleden waar met welke andere stellen aan tafel heeft gezeten én wie welke gangen in voorgaande edities heeft gemaakt. “Het is een sport om dit ‘kloppend’ te krijgen, maar ik krijg er veel energie van”, zo vertelt Mary-Lou. “We hebben wel eens mensen gehad, die aangaven ‘liever niet bij die en die ingedeeld te willen worden’. Maar dat kan niet. Je doet mee en ik ga geen clubjes maken. Verder doe je in principe met je partner mee, want we willen niet dat het een vriendinnenclubje wordt. Vrouwen zijn toch meer geneigd om mee te doen. Wanneer er vooral vrouwen meedoen en je hebt een man die met vijf vrouwen aan tafel zit, krijg je toch een ander gesprek. Overigens hebben deelnemers ook te maken met restricties bij het koken want sommige mensen eten niet alles. Denk aan een allergie of een vegetariër. Deze beperkingen staan altijd duidelijk in de uitnodiging vermeld. Soms is dat een uitdaging voor diegene die kookt. Daarom moet je dit ook leuk vinden: een recept vinden wat voldoet aan deze restricties.”



Jubilarissen

“Een uur aan tafel lijkt lang, maar het gaat best snel voorbij” meldt Mary-Lou. “Er is altijd wel een gespreksonderwerp, dat is geen probleem. Het gaat over de tuin, hoe ze wonen en hoe lang ze er al wonen, over het eten, over werk, hobby’s, de kinderen en dan ben je al bijna weer weg. Het is belangrijk dat iedereen op hetzelfde moment weer gaat fietsen, want als een tafel uitloopt dan gaat het op verschillende andere plekken daarna weer mis. Mensen doen dan ook hun best het tijdschema in de gaten houden. Pas op de eindlocatie zie je dat de deelnemers niet allemaal tegelijk komen, maar een voor een binnendruppelen.” Eric vervolgt: “Mensen moeten niet denken dat Cycling Dinner iets van ons is. Als je een keer hebt meegedaan, dan mag je de keer daarna ook zelf iemand introduceren. Dat moet er eigenlijk voor zorgen dat je mensen tegenkomt die je nog niet kent, maar vooral dat het concept Cycling Dinner van iedereen is. Er is altijd verloop onder de deelnemers. Er zijn stellen die de datum ieder jaar op de kalender noteren, maar bewust om de twee jaar meedoen. Je hebt ‘vaste klanten’ die elk jaar meedoen en anderen die een paar keer niet meedoen en dan weer terugkomen. Dat is mooi! Dit jaar (de 10^e editie) hadden we drie ‘jubilarissen’, die aan alle 10 de edities meededen. Een felicitatie waard zo blijkt uit de zelfgemaakte onderscheidingen voor deze feestgangers.” ■



Van 'Herberg de Uitspanning' tot 'De Meister'*

Vlak voor de zomervakantie is de verbouwing van het pand, waarin café De Meister is gehuisvest, afgerond. Met als resultaat een prachtige blikvanger aan de Rijksweg. Reden om eens kort terug te kijken op de diverse horeca-uitbaters die in dit pand actief waren.

De historie van het pand aan de Rijksweg Zuid start in 1833. Destijds werd een boerenhoeve gebouwd met de ingang aan de Kroppestraat. De Rijksweg lag er toen nog niet, deze werd pas tien jaar later aangelegd. Opdrachtgever voor de bouw van de hoeve was Godefridus Tobben, een landbouwer uit Neer en gehuwd met Maria Ramakers uit Swalmen. In 1867 overlijdt Godefridus Tobben en ging men het pand gebruiken als café-restaurant. Het kreeg de naam 'Herberg de Uitspanning'. De woning was onder-tussen verbouwd waarbij de ingang verplaatst werd naar de Rijksweg. Voor zover bekend, zijn de eerste uitbaters van de herberg Jan Janssen en Hubertina Hawinkels; beiden in Swalmen geboren. Afgaande op publicaties in de Maas & Roerbode wordt in 1887 de naam café Janssen-Hawinkels voor het eerst gebruikt. Ook wordt het pand aangeduid als koffiehuis.

Na het overlijden van Jan Janssen in 1912 (zijn echtgenote was eerder gestorven) vond op verzoek van de erfgenamen Janssen-Hawinkels de publieke verkoop van de inboedel plaats. Te koop werden onder meer aangeboden: 100 tuinstoelen, 36 herbergstoelen, 6 tafels en een biljarttafel met toebehoren. In 1913 startten de nieuwe uitbaters van het café, namelijk Gudula Janssen, een dochter van vorige eigenaren en Jan Baptista van Soest. Zij maakten er een hotel van ('Hotel van Soest') en breidden de zaak behoorlijk uit. Helaas stierf Jan Baptista al in 1916. Zijn weduwe Gudula zette de zaak voort tot haar overlijden in 1928.

Omdat niemand van de kinderen het hotel overnam, werden het hotel, de aanliggende woningen en de complete



Foto: Ruud Franssen

inventaris in twee openbare verkopen te koop aangeboden.

Frits Heijnen (een broer van 'Wullem van Frittenel') nam het café over en was tot 1930 uitbater. Daarna verhuisde hij naar Roermond en werd actief in de oud-ijzerhandel.

Vervolgens kwam er een nieuwe uitbater, Winand Vondenhoff. Hij was getrouwd met Anna Walenbergh. Vermeldenswaardig in deze periode is dat in 1948 het café de naam 'Wilhelmina' kreeg. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Zoon Frans, getrouwd met Maria Geres, nam het stokje van zijn ouders over tot 1954.

In datzelfde jaar kwam Joep Wolf, afkomstig uit Venlo, als opvolger. Hij was acht jaar kastelein, tot 1962. Aansluitend startte Chris Burhenne als uitbater in de zaak. Maar deze hield het al na 11 maanden voor gezien.

Vanuit Roermond kwam eind 1963 Daan Koelen, getrouwd met Lies Patten, naar Swalmen om de zaak over te nemen. Daan en Lies Koelen waren

11 jaar lang graag geziene uitbaters van het café.

In 1975 namen Thijs op den Camp en Wilma Koelen (destijds 22 en 19 jaar) de zaak van haar ouders over. Zij baatten 47 jaar café Wilhelmina, in de volksmond 'Café Thijs en Wilma', uit. Een periode waarin veel veranderingen in de horeca plaatsvonden (onder meer de leeftijdsgrens alcoholconsumptie en het rookverbod), maar ook een periode waarin Thijs en Wilma voor bezoekers en verenigingen hét vertrouwde gezicht van het café bleven.

Vanaf februari 2022 zijn Angelique en Roy Smeets (deze laatste is naast kastelein ook leerkracht), onder de toepasselijke naam 'De Meister', de tiende exploitant in de ruim 150 jaar horeca van dit markante pand aan de Rijksweg. ■

* Dit artikel is een bewerking van een artikel van Els Janssen-van Avesaath. Het uitgebreide artikel heeft in Biejeingezeumerd jaargang 2021 nummer 3 van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen gestaan.



Samen maken wij het verschil

De openbare ruimte is voor iedereen en is de plek waar wij keer op keer van elkaar en de natuur kunnen genieten. Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte schoon en veilig blijft voor iedereen, kan je met de BuitenBeter app met één druk op de knop problemen melden bij gemeenten in heel Nederland. → www.buitenbeter.nl



De buurtkast van Nandie Leppers

Ook in ons dorp zie je ze verschijnen: buitenkasten bij particuliere huizen waaruit mensen die het nodig hebben gratis spullen mogen halen. Een fraai exemplaar staat op de Baron de Schencklaan 30. Een gesprek met eigenaresse Nandie Leppers (29).

Hoe kwam je op het idee hiermee te beginnen?

“Ik heb een oom die in Roermond aan de Kapel in 't Zand meewerkt aan het in stand houden van de 'Geef-en-neemkast Kapel'. Ik vond dat een geweldig initiatief en vroeg me af of zoiets in Swalmen ook bestond. Dat bleek niet zo te zijn. Dus ik wilde er zelf graag mee beginnen. Ik heb op Marktplaats gezocht naar een geschikte weerbestendige kast en deze gevonden in Kelpen. Hij staat nu ongeveer een jaar voor mijn huis.”

Welke soorten spullen zijn te vinden in jouw buurtkast? Waaraan is de meeste behoefte?

“Ik wil het houden bij houdbare voedingsmiddelen, verzorgingsproducten en babyproducten. Daarvoor zijn drie grote vakken in mijn kast. Geen verse levensmiddelen en geen boeken dus. En alsjeblieft geen producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. De meeste behoefte is toch wel aan de houdbare voedingsmiddelen: blikken groente en fruit, soep, pakjes drinken, pasta, rijst, broodbeleg. De gewone

dagelijkse levensmiddelen dus, die mensen met een erg smalle beurs vaak niet kunnen betalen. Verder is mijn buurtkast ook een officieel Menstruatie Uitgifte Punt (mup). Er liggen dus altijd wel menstruatieartikelen in.”

Hoe houd je de kast zo netjes?

“Ik heb er lol aan om hem netjes te houden. Elke twee dagen ga ik er met een doekje door en markeer ik de houdbaarheidsdatums van nieuw gebrachte artikelen met een roze stift. Zo wil ik misbruik en rommel voorkomen. Ook wil ik niet dat kinderen spullen uit de kast halen en onnodig verpakkingen openen, want ze hebben vaak geen besef van armoede of geld. Ik probeer daar wel op te letten en leg hen uit wat de bedoeling is van deze kast.”

Worden er veel spullen gebracht en gehaald?

“Dat is over het algemeen mooi in balans. Het zijn vaker dezelfde mensen die iets komen halen. Ik vul zelf wel eens bij als bepaalde artikelen ontbreken en haal er wel eens wat uit als er juist een teveel ontstaat. Die artikelen



bewaar ik dan binnen als reserve. Ik heb voor de buurtkast een facebookpagina gemaakt waarop ik het meld als de kast leeg raakt: Buurtkast Swalmen (Baron de Schencklaan 30).”

Krijg je ook wel goederen van winkels, bedrijven?

“Ja. Vanuit het Armoedefonds krijg ik menstruatiebenodigdheden. Van friture Martha kreeg ik vorig jaar een doos met producten als suiker, sausjes, tomaten in blik, pasta. En van Lucky Sales in Reuver kreeg ik zelfs een volle winkelkar. Maar ook mensen die ik persoonlijk ken, vriendinnen, mensen uit de buurt brengen regelmatig producten. Vooral na zo'n facebookoproep. Echt heel lief allemaal.”

Hoe zijn de reacties op je buurtkast? Een leuke anekdote?

“Alleen maar positief. Mensen zijn blij dat dit er is en goed bijgehouden wordt. Ze komen ook wel uit andere wijken van Swalmen omdat ze tevreden zijn over de toestand van mijn kast. Soms bellen ze aan voor een praatje. In de supermarkt sprak een mevrouw me aan: *Doe hōbs toch dae kas veur 't hoes sjtaon; waat good van dich.*”

“Geef wat je kunt missen en neem wat je nodig hebt.”

Heb je nog bepaalde wensen?

“Nou, ik zou het fijn vinden als dit bekender zou worden, zodat er nog meer gebruik van kan worden gemaakt. En mensen zouden zich niet moeten hoeven te schamen om iets uit de kast te halen. Mijn motto is: Geef wat je kunt missen en neem wat je nodig hebt. De mensen die het wat beter hebben kunnen wat geven, de anderen kunnen nemen.” ■



't Zjwamer Lintje

Iedereen vindt het prettig een complimentje of schouderklopje te krijgen. Mensen die zich verdienstelijk maken voor de maatschappij kunnen een koninklijke onderscheiding ontvangen. In Swalmen kennen we bovendien de Swalmenaar, die door de dorpsraad wordt toegekend, en de Nepomuk, die door carnavalsvereniging de Hopsjlokkers wordt uitgereikt.

Om voor een koninklijk lintje in aanmerking te komen, moet men zich zeer lang maatschappelijk verdienstelijk gemaakt hebben. Het aanvragen is een lange en moeilijke procedure en dat is de reden dat mensen - waarvan velen vinden dat zij een lintje verdienen – er vaak geen krijgen. Dat moet anders kunnen dachten wij, de beheerders van de Facebookgroep Zjwame Aktueel, en we bedachten 't Zjwamer Lintje. Een onderscheiding voor de gewone Swalmer burger, niet een Swalmer vereniging, bestuurder of ander vooraanstaande inwoner van Swalmen, gewoon iemand als jij of je buurvrouw, maar wel met een verdienste voor (een ander in) ons dorp.

Er werd gezocht naar een goede leverancier voor het maken van een mooie medaille met een lintje in de Swalmer kleuren rood en groen, en die werd gevonden. Een fraaie medaille met erop een afbeelding van het oude gemeentewapen en de inscriptie: *Zjwamer Lintje* en *Mien leefste Zjwame*. Netjes opgeborgen in een groen of rood fluwelen doosje, vergezeld van een prachtige rood-groene oorkonde, een drinkbeker met de afbeelding van het Zjwamer Lintje en een prachtige bos bloemen. De wijkwethouder van Swalmen, dhr. Felix van Ballegooij was bereid de eerste lintjes uit te reiken. Edwin Stevens en Ferd Geisler waren gekozen om deze lintjes te ontvangen. Edwin vooral voor vijf jaar Dorpskwis Zjwame en Ferd omdat hij van het oude spoorwegstation een cultureel centrum voor Swalmen aan het maken is. Beide heren waren met stomheid geslagen toen het lintje door de wethouder werd uitgereikt.

Volgend jaar gaan er weer Zjwamer Lintjes uitgereikt worden. Weet je iemand waarvan je zegt dat diegene er een verdient, laat het dan weten. Stuur een mailtje naar zjwameaktueel@gmail.com en zet erin waarom die persoon volgens jou een lintje verdient.

Namens de 'Zjwamer Lintjes Commissie', hartelijk dank! ■



Wijkwethouder van Swalmen, dhr. Felix van Ballegooij reikt een Zjwamer lintje uit aan Edwin Stevens...



... en aan Ferd Geisler





Evenementen in Swalmen

Agenda vanaf eind september/
oktober 2024

**28 september: Burendag/
buitenspeeldag**
Koningin Wilhelminalaan

**26 oktober: Nacht van de
Nachtwandeling**

**3 november: Speelgoed-
en kinderkledingmarkt in
de Robijn**

9 november: St. Maarten

**10 november:
Rommelmkt in de Robijn**

**15 november: Opening
carnavalsseizoen op de
Markt**

**16 november:
Uitroepen prins(es)
Fobmötse in De Mert**

**17 november:
Inhalen Sinterklaas**

**24 november: Uitroepen
Boerebroedspaar in
De Mert**

**8 december:
Belaef Zjwame Kersteditie**

**26 december:
Kerstwandeling met
MHVS**

*Geef evenementen die bedoeld
zijn voor alle Swalmenaren tijdig
door aan de redactie.*

*Kijk voor meer informatie op
www.zjwameaktueel.nl*

*Deze kalender is niet bedoeld voor
uitsluitend verenigingsnieuws.*

Volleybalclub Dubbel Op - Dubbel Fout

Swalmen telt vele clubs en verenigingen. Sommige zijn mogelijk minder bekend bij het grote publiek. Volleybalclub Dubbel Op - Dubbel Fout stelt zich voor.



Foto: Agnes Gerards-Jaworska

Wij zijn een recreatieve damesvolleybalclub die al vanaf 1985 bestaat, in een wisselende samenstelling met speelsters in de leeftijd van 49 tot 74 jaar. Destijds gestart in het toenmalige Gemeenschapshuis Gevaren, spelen wij nu al jaren in de gymzaal van de Lambertusschool te Swalmen. Hier trainen en spelen we elke dinsdagavond van 19.15 uur tot 20:45 uur in de periode van september tot en met mei. Jarenlang deden we dat onder leiding van een trainer, tegenwoordig neemt een van onze niet-spelende leden de training voor haar rekening. We beginnen altijd met losmaakoefeningen, inspelen en daarna volgt een wedstrijd onderling. Momenteel hebben we zestien leden waarvan er elf spelend zijn. Vijf leden zijn om gezondheidsredenen gestopt met volleyen, maar wel lid gebleven van onze gezellige club.

Café Thijs & Wilma is altijd ons clublokaal geweest en na de overname is het nu café De Meister. Hier gaan we de eerste dinsdag van de maand, na het volleyen, samen iets drinken. Op die manier blijven we ook op de hoogte van het reilen en zeilen van elkaar. Verder zien en spreken we zo ook de niet-spelende leden. Het seizoen sluiten we af met een gezamenlijk uitstapje op de laatste zaterdag van mei. De organisatie ligt in handen van drie leden. Elke vijf jaar vieren we uitgebreid ons lustrumfeest en ook Sinterklaas en Nieuwjaar worden samen gevierd. In de zomermaanden houden we contact door andere activiteiten, zoals ijs eten, fietsen of kaarten.

Omdat we merken dat de laatste jaren het aantal spelende leden afneemt wegens gezondheidsredenen, lukt het ons niet meer om elke keer zes tegen zes te spelen. Daarom doen we via deze weg een oproep. Wie o wie komt ons versterken en heeft zin en tijd om op dinsdagavond met ons te volleyen? Heb je interesse en wil je een keer komen kijken, neem dan gerust contact op met Yvonne Timmermans (06-83676837).

Begin september start het seizoen weer. Welkom! ■

**“Wie o wie komt
ons versterken
en heeft zin
en tijd om op
dinsdagavond met
ons te volleyen?”**



DIT BEN IK



Foto: Ruud Franssen



Isa Leijendekkers, 9 jaar

Lambertusschool, groep 6

01

Met wie woon jij samen?

Met mijn moeder, vader en broer Mika. Ook hebben we een aquarium met vissen. Ooit hadden we twee lieve konijnen, maar dat was toch wel veel werk. Die hebben nu bij andere mensen een goed thuis gevonden.

02

Wat is jouw grootste wens?

Ik wil heel graag juf worden en lesgeven aan kinderen.

03

Wat doe je het liefst?

Turnen is mijn grote hobby en dan vooral de brug met ongelijke liggers. Voorheen was ik bij 'Sparta' in Swalmen, maar dat bestaat jammer genoeg niet meer. Nu ga ik naar 'Gympoint' in Roermond.

04

Waar heb je een hekel aan?

Aan pestkoppen en ook wel aan spuitjes.

05

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?

Dan heb ik na de basisschool een andere opleiding gedaan en ben ik volop bezig met de PABO, want ik wil juf worden. Echt wel!

06

Wat zou je als kinderburgemeester van Swalmen willen veranderen?

Er moeten meer speeltuinen komen, want soms moet je nogal ver lopen of fietsen om daar te komen. Alle kinderen zouden daar te voet naar toe moeten kunnen gaan!

07

Heb je nog iets bijzonders meegemaakt?

Jazeker! We zijn met z'n vieren en mijn Hongaarse opa naar de Formule 1 race van Max Verstappen in Hongarije geweest. Vlak bij de plaats waar wij zaten crashte de Japanse coureur Tsunoda. We hebben toen het 100 meter bord gekregen, dat op die plek stond. Dat paste nog net in de auto en hebben we meegenomen naar huis.



Oproep: Tip de redactie!

Voor de rubrieken 'Dit ben ik!' en 'Oet Zjwame' zijn we op zoek naar geschikte kandidaten. Ben jij of ken jij die persoon/personen? Mail dan naar zjwamergezet@gmail.com.

Wijkspreekuur

Iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

Servicepunt Zjwame

Markt 3a (voormalige gemeentehuis)

Wie is er wanneer aanwezig?

→ 1^e dinsdag van de maand

Wijkagent: Jeroen Karis

Wijkboa's: Ron Slaats, Frank Janssen

→ 2^e dinsdag van de maand

WMO consultant van de gemeente Roermond

→ **Wekelijks**

WegWijzer vanuit VIJF:

Fatma Payas

Opbouwwerk vanuit VIJF:

Carmen Danko

Repair-café

Elke eerste woensdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur in de Laeskamer.

Telefoonnummers

14 0475 of 0475-359101:

Afdeling Stadtoezicht Roermond.

112:

Politie bij heterdaad/(bloed)speed en verdachte situaties.

0900-8844:

Politie bij overige zaken en vragen (b.v. stand van zaken aangifte).

0800-7000:

Meld Misdaad Anoniem.

14 0475:

Gemeente Roermond voor meldingen in de openbare ruimte.

Colofon

De Zjwamer Gezet is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Swalmen. De redactie bestaat uit Chris van Goch, Geert Julicher, Patrick van Cann en Riky Simons-Julicher.

De Zjwamer Gezet wordt huis-aan-huis verspreid in Asselt, Boukoul en Swalmen, behalve bij adressen met een nee/nee sticker. U kunt een (extra) exemplaar meenemen bij Van Heijster Kantoor/Boekado, Jumbo Swalmen en in de Laeskamer en de voorruimte van het voormalig gemeentehuis.

Digitaal lezen kan ook. Kijk hiervoor op www.dorpsraadswalmen.nl.

Productie: Studio Done, Swalmen

Druk: Plaza Grafica, Roermond

provincie limburg

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

