

Wat is een buurt zonder buurtvereniging! Buurtvereniging Sint Theresia Boukoul

Een buurtvereniging houdt zich bezig met het wel en wee in de buurt én de buurtbewoners. Zo ook in Boukoul, waar buurtvereniging Sint Theresia al sinds 1948 activiteiten voor de inwoners organiseert. Dit jaar bestaat Sint Theresia dus 75 jaar. Huidige bestuursleden Alexandra Egelmeers en Willem Evers én oud bestuurslid Hub Heijnen vertellen hierover.

Hechte gemeenschap

Willem (sinds 2022 secretaris) meldt: "Iedereen die in Boukoul woont, kan lid worden van de buurtvereniging. Op dit moment zijn er ruim 250 gezinnen lid en het aantal leden is nog altijd groeiende. Mensen die naar Boukoul verhuizen weten de buurtvereniging meestal zelf wel te vinden of ze worden gevraagd door een van de bestuursleden. Iemand die nog geen lid is, in Boukoul woont en graag lid wil worden, kan zich eenvoudig aanmelden via de website." "Boukoul kenmerkt zich als een hechte gemeenschap", zo vervolgt Alexandra (penningmeester sinds 2008). "Er is een grote betrokkenheid

bij hetgeen in héél Boukoul speelt. Zoals iedere vereniging of organisatie maken we gebruik van vrijwilligers. Of het nu gaat om spelers voor het spel van Sint Maarten of het beschikbaar stellen van materialen, er zijn altijd genoeg mensen in de Boukoulse gemeenschap die ons willen helpen. Juist door de grote betrokkenheid zijn deze vrijwilligers makkelijk te vinden. Ook de opvolging van bestuursleden is niet echt een probleem. Je merkt dat de vereniging leeft. En dat zie je aan de belangstelling bij de activiteiten."

Activiteiten

"Activiteiten zijn er genoeg", verduidelijkt Willem. "Bij de organisatie ervan proberen we aandacht te geven aan alle leeftijdsgroepen. Voor de leerlingen van de basisschool hebben we de meer traditionele volksfeesten, zoals het rapen van paaseieren, Sint Maarten en Sinterklaas. De ouderen zien we veelal op de jaarlijkse kienavond. En op de jaarkalender staat ook een wandeltocht óf een fietstocht, een actieve bezigheid die voor alle leeftijden geschikt is. Waar de meeste activiteiten uitsluitend voor onze leden zijn, nodigen we voor de viering van Sint Maarten en Sinterklaas iedereen in Boukoul uit om deel te nemen. De intocht van Sinterklaas wordt georganiseerd samen met het Sint Nicolaas Comité Swalmen, dat ook de intochten in Swalmen en Asselt verzorgt. We zijn blij dat deze groep enthousiaste mensen dit ieder jaar weer doet en zijn heel tevreden over hoe de samenwerking verloopt. Traditioneel verzorgen enkele groepen een kort optreden voor Sinterklaas en als afsluiting worden er



snoepzakjes uitgedeeld aan de aanwezige kinderen. Met ruim 100 deelnemende kinderen in het afgelopen jaar is duidelijk dat Boukoul als dorp leeft."

Sint Maarten

Hub (oud bestuurslid tot 2018) weet nog hoe het Sint Maartenfeest in Boukoul startte: "Met het wegvallen van de vrijwillige brandweer in Swalmen (die jarenlang de organisatie van het Sint Maartenfeest voor haar rekening nam) kregen de buurtvereniging en de carnavalsvereniging in 2007 de vraag van de brandweer om het Sint Maartenfeest te organiseren. In goed overleg tussen de beide verenigingen is besloten dat de buurtvereniging de organisatie op zich zou nemen, omdat dit beter aansluit bij de doelstelling van de vereniging. Het bestuur was meteen enthousiast en daarna ging het heel snel. Binnen enkele maanden werd de kleding overgenomen, door enkele dames hersteld en uitgebreid. De mannen richtten zich op het spel, de brandstapel en het regelwerk hieromtrent. En met succes, want in de daaropvolgende jaren werd het spel steeds professioneler en de brandstapel steeds groter."

[< Lees verder op pagina 2 >](#)

Vragen van de redactie

Over welke onderwerpen zou u graag eens iets willen lezen in de Zjwamer Gezèt? Of wilt u zelf een artikel aanleveren? Houd er rekening mee dat de redactie bepaalt of het bericht kan worden geplaatst en/of aangepast moet worden. De volgende editie staat gepland voor december 2023. U kunt tot 3 november een artikel aanleveren.

OPMERKING:

Voor het vermelden van activiteiten verwijzen we u graag naar www.zjwameaktueel.nl

Reageren? Stuur een mail naar zjwamergezèt@gmail.com ■

< Vervolg van pagina 1 >

“We vinden het slijk dat we ieder jaar met Sint Maarten weer een echte brandstapel kunnen maken, waarmee de avond, na het spel van Sint Maarten en de optocht door de Boukoulse straten, op een spectaculaire wijze wordt afgesloten”, vult Willem aan. “Maar er valt altijd nog wel iets te wensen”, zo maakt Alexandra duidelijk. “Op onze wensenlijst staat nog een leuke activiteit voor de oudere jeugd tot 18 jaar. We hebben het al eens geprobeerd met een darttoernooitje, maar wij denken over deze leeftijdsgroep nog verder na. Met enkele jongeren hebben we contact gelegd om iets te organiseren dat goed aansluit bij wat deze doelgroep leuk vindt.” “Het jaarprogramma sluiten wij aan het einde van het jaar af met een laatste activiteit, speciaal voor leden van 65 jaar of ouder. Deze groep mensen brengen wij een kersttentie aan huis en wensen hen fijne feestdagen. Afgelopen jaar konden we dankzij een bijdrage van de Rabobank iets extra's doen voor deze groep. Hiermee probeerden we het onderhouden van sociale contacten onderling te stimuleren”, licht Willem toe.

Saamhorigheid

“Sint Theresia Boukoul is een van de nog bestaande buurtverenigingen in Swalmen die goed functioneert. En dat komt met name door de saamhorigheid in de gemeenschap” stelt Hub. Willem: “Als bestuur zijn wij er trots op dat zoveel gezinnen in Boukoul lid zijn. Dat zorgt ervoor dat we heel graag doorgaan met het organiseren van activiteiten voor onze gemeenschap.” “Wij hopen dan ook dat we met onze buurtactiviteiten nog lang een bijdrage aan de Boukoulse gemeenschap mogen geven”, zo besluiten de drie bestuursleden gezamenlijk. ■

Jubileum

Buurtvereniging Boukoul, in 1948 opgericht, viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. Dit gebeurt met een feestavond in Zaal Soranus. Op zaterdagavond 28 oktober zal feestband Khick daar de muzikale harten sneller laten kloppen en zorgen voor een spetterende feestje voor jong en oud. Leden van de buurtvereniging kunnen kaarten bestellen tegen een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden en mensen die buiten Boukoul wonen zijn van harte welkom om deze avond met ons mee te maken.

Meer informatie op:
www.buurtvanneboekoel.nl

De Zank

Wie verhuist er nu weer in Swalmen? Een gedwongen verhuizing was het voor Swalmens Liedertafel. De Zank, zoals de vereniging in het dorp bekend staat, kan niet meer terecht in café-zaal 't Klumpke, waar de uitsluitend mannelijke leden 15 jaar lang konden repeteren en na afloop tijdens de 'derde repetitiehelft' aandacht hadden voor saamhorigheid en gezelligheid. Een gesprek met voorzitter Math Beckers (74) over het wel en wee van een van de oudste Swalmer verenigingen.



Foto: Bart Tegels

Math, je woont in St. Odiliënberg. Hoe en waarom ben je voorzitter van De Zank geworden?

Tja, oorspronkelijk kom ik uit Roermond. Mijn vrouw zingt bij Vrouwenkoor Thorensis in Thorn. Tijdens een concert daar trad ook Swalmens Liedertafel op en tot mijn verbazing zag ik daartussen drie mannen uit Maasniel, waar we toen woonden. Ik heb me aangemeld als lid, werd met open armen ontvangen en zing sindsdien met veel plezier mee bij de bassen. In 2018 kwam de functie van voorzitter vacant, er waren geen liefhebbers en omdat ik altijd graag wil vernieuwen, heb ik die taak op me genomen. We hebben intussen wel een roerige tijd achter de rug: dirigentenwissels, corona, weinig optredens. Gelukkig deden de leden niet moeilijk over het doorbetalen van contributie in coronatijd.

Wat doe je zoal als voorzitter?

Ik doe het natuurlijk niet alleen. Ons vijfkoppig bestuur functioneert prima als team. Maar ik probeer toch wel richting te geven aan het beleid, zie het repertoire graag wat moderner: niet meer uitsluitend die traditionele Byzantijnse stukken van vroeger, maar liederen van bijvoorbeeld Simon & Garfunkel, Beatles, Paul Anka. Onze dirigent Ruud

Pricken uit Leeuwen is daar ook voorstander van. Ik vind ook dat we meer zichtbaar zouden moeten zijn, meer naar buiten moeten gaan, optreden op een terras in Swalmen. Dat staat voor 2024 in elk geval op mijn programma. Verder vind ik het leuk om folders en posters te maken, houd ik de website en de facebookpagina bij. En als voorzitter doe ik natuurlijk de mededelingen tijdens de repetitie, houd ik de verjaardagslijst bij en soms zijn er wat representatieve dingen. Ook houd ik contact met onze beschermheer Marinus Hannink, die al onze festiviteiten bijwoont. We hebben gelukkig een redelijk actieve activiteitencommissie die bijvoorbeeld het inluiden van de vakantie oppakt.

“Het koor is oud, de mannen rijp, maar jong van geest en de muziek ‘evergreen’ en herkenbaar”, staat te lezen in een van jullie publicaties. Vertel eens wat meer over deze vereniging. Aantal leden, welke stemmen, welk repertoire, jullie favoriete lied.

Momenteel hebben we zo'n 25 leden verdeeld over tenoren, baritons en bassen. Voorheen hadden we 1e en 2e tenoren en konden we alles vierstemmig zingen. Omdat het aantal tenoren te klein is geworden, hebben we die



Foto: Rob Migharst

samen moeten voegen. Die omschikking naar driestemmig vraagt wel iets van het koor: de muziek moet omgeschreven worden en opnieuw ingestudeerd. Ruud weet daar wel weg mee. Ons favoriete lied is Molly Malone, een lers volkslied. Maar zelf vind ik Imagine en Conquest of Paradise ook erg mooi.

De Zank bestaat al meer dan 130 jaar. Zijn er speciale activiteiten of gebeurtenissen waar jullie goede herinneringen aan hebben?

Er wordt nog steeds gesproken over de concertreizen naar Marktredwitz en Dresden. Daar ben ik zelf niet mee naar toe geweest. Wel in 2019 naar het Holschentorfest in Hattingen (Duitsland). Daar gaven we een mooi concert, werden we door de burgemeester verwelkomd en kregen een rondleiding door gidsen. Er waren gastoptredens in Koningsbosch en Beegden. Een recent hoogtepunt was het concert op 5 november 2022 waar ook het ensemble Maurer en Vrouwenkoor Thorensis aan meededen.

Koren hebben het momenteel best lastig om het ledenbestand op peil te houden. Wat doen jullie zoal om ook het 140-jarig bestaan te kunnen vieren?

Dat geldt inderdaad ook voor ons. Vorig jaar hebben we in heel Swalmen 6.000 flyers uitgedeeld, posters opgehangen, inloopavonden georganiseerd, de leden gevraagd om allemaal iemand mee te nemen naar een repetitie. De opbrengst was helaas mager.

Hoe bevalt de nieuwe locatie in De Robijn?

Best goed, toch anders dan in 't Klumpke. Sinds eind juni repeteren we daar nu in de gymzaal. Fijn dat we onze piano's in het gebouw kunnen opslaan. De akoestiek is wat minder. Na de repetitie

“Heel graag had ik er een aantal nieuwe leden bij. Een vereniging die al zo lang functioneert zou niet verloren mogen gaan.”

zitten we samen aan een grote tafel, dat is opener en zo'n 'Stammtisch' is wel gezelliger. We draaien een eigen bardienst. De inkomsten daarvan compenseren deels de zaalhuur. Fijn voor de verenigingskas natuurlijk.

Wil je nog iets kwijt over Swalmens Liedertafel?

Als voorzitter ben ik best wel tevreden, maar heel graag had ik er een aantal nieuwe leden bij. Veel mannen zijn in de loop van de jaren lid geweest. De Zank speelde altijd een belangrijke rol in de Swalmer gemeenschap. Een vereniging die al zo lang functioneert zou niet verloren mogen gaan.

Nieuwkomers krijgen bij ons een buddy (maatje) die je helpt met zingen en je wegwijs maakt in de vereniging.

De dirigent ondersteunt met ademhalingstechniek, stemvorming. Zo nodig worden stukken in vreemde talen vertaald in het Nederlands, zodat je weet wat je zingt. Het eerste halfjaar betalen nieuwe leden geen contributie.

Modern zijn we ook: de complete koorpartituren en de aparte partijpartituren van alle liederen worden door Hans Spee met het pc-programma Muscore bewerkt zodat je ze kunt beluisteren via mp3-speler, pc of telefoon en thuis lekker kunt oefenen en meezingen.

HEUKSKE ZJWAAMS

Sjpaore (in 't zandj)



*Ze vertèlle dich
det hiej luuj hōbbe geloupe
op duur sjoon
en op goodkoupe.*

*Die zin veur dich oet
of net angesóm gegange,
veur 'n korte wanjeling
of juus 'n lekker lange.*

*Doe zuus profiele mit rubbelkes,
ruutjes, rundjes, bubbelkes.*

*Klein en groot:
ze wore allemaol te voet.*

Riky, juli 2023

OPROEP!

Zoals u kunt zien, is de Zjwamer Gezet deze keer dunner dan normaal... Een volgende keer willen we graag weer een 'volle' Gezet uitbrengen. Dus vragen we u, de lezer, om ons te tippen!

Kent u iemand voor de rubrieken 'Oet Zjwame' of 'Dit ben ik'? Heeft u een echt Zjwaams onderwerp dat de redactie eens onder aandacht moet brengen? Stuur dan een mail naar zjwamergezet@gmail.com ■

Op zaterdag 4 november om 19.30 uur is ons eerstvolgende concert, deze keer samen met Close Harmony Group Briskly en het Akkordeonorchester Waldniel. Mochten er Swalmer zangers zijn die op projectbasis alleen voor dit concert mee zouden willen doen? Heel graag. We repeteren op donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in de Robijn. Met een kwartier pauze. ■

**Voor verdere informatie
zie onze website
www.swalmensliedertafel.nl**

DIT BEN IK



Foto: Bart Tegels



Sem Evers, 11 jaar

01

Met wie woon jij samen?

Met papa, mama en mijn hond Charlie. Deze is ongeveer anderhalf jaar geleden met een bus vol Spaanse zwervhonden naar Nederland gekomen.

02

Wat is jouw grootste wens?

Ik wil ooit een eigen snoepwinkel hebben in Swalmen. Papa bouwt die voor mij. "Snoep is toch hartstikke ongezond!?" Dat klopt, maar wel lekker!

03

Wat doe je het liefste?

Buiten spelen; vooral in de speeltuin vlakbij en zwemmen in de Bosberg. Ook hou ik van gamen. Roblox is mijn favoriet; daarmee kun je een eigen dorp bouwen.

04

Waar heb je een hekel aan?

Zonder hapering komt er uit: Spruitjes! Opruimen vind ik ook niet leuk. "Mag ik ff op jouw kamer kijken?" Doe dat maar niet, want daar is het soms net een zwijnenstal. "Wanneer doe je daar wat aan?" Als mama er iets van zegt.

05

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?

Dan heb ik mijn rijbewijs en een eigen huis met snoepwinkel in de buurt van mijn ouders. "Woon je dan alleen?" Nee, want ik heb nu al een vriend!

06

Wat zou je als kinder-burgemeester van Swalmen willen veranderen?

De prijzen moeten omlaag. De boodschappen zijn veel te duur geworden. Iedereen moet aardig zijn voor elkaar. Er zijn te veel korte lontjes. Ook moet er elke week voor alle kinderen in het dorp een feest zijn en carnaval moet vaker gevierd worden.



Zit jij op de basisschool en vind jij het ook leuk om mee te doen aan deze rubriek? Meld je dan aan via zjwamergezet@gmail.com

Inloospreekuur Zorg & Veiligheid

Heeft u vragen over wonen, welzijn, zorg, financiën, WMO of krijgt u een brief waar u geen raad mee weet? Of maakt u zich zorgen over iets of iemand? Loop dan vrijblijvend even binnen bij een medewerker van **VIJF** (een nieuwe naam voor professionele hulp bij zorg en ondersteuningsvragen in de gemeente Roermond).

Iedere dinsdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur.

Ook de wijkagent en de buitengewoon opsporingsambtenaar zijn dan aanwezig voor vragen over uw veiligheid of die van uw omgeving.

Servicepunt Zjwame
Markt 3a (voormalige gemeentehuis)

Telefoonnummers

14 0475 of 0475-359101:
Afdeling Stadtoezicht Roermond.

112:
Politie bij heterdaad/(bloed)speed en verdachte situaties.

0900-8844:
Politie bij overige zaken en vragen (b.v. stand van zaken aangifte).

0800-7000:
Meld Misdaad Anoniem.

14 0475:
Gemeente Roermond voor meldingen in de openbare ruimte.

Colofon

De Zjwamer Gezet is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Swalmen. De redactie bestaat uit Chris van Goch, Geert Julicher, Patrick van Cann en Riky Simons-Julicher.

De Zjwamer Gezet wordt huis-aan-huis verspreid in Asselt, Boukoul en Swalmen, behalve bij adressen met een nee/nee sticker. U kunt een (extra) exemplaar meenemen bij Jan Linders Swalmen of bij Van Heijster Kantoor/Boekado. Digitaal lezen kan ook. Kijk hiervoor op www.dorpsraadswalmen.nl.

Productie: Studio Done, Swalmen

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg

